

Bilaga 1

Aktivitetsberättelse för Käloms byalag 2009.

Ett år som präglats av en rik blandning av kulturaktiviteter, luftgevärsskytte, friluftsdag, medborgarcafé, sommarcafé, valborgsfirande, lilljulkväll mm.

Stort tack till alla som hjälper till i smått som stort.

Tack till våra samarbetspartners och stödjare.

Estrad Norr, Krokoms kommun, Länsteatern, Friteatern,

Baptistförsamlingen, Badhusföreningen, Röda Korset,

Klubb Sam, Birka folkhögskola, Sensus studieförbund

Tisdag 20 januari

Café för Ecuador

Karin Ernehed berättade och visade bilder från verksamheten och skolan för fattiga barn i Quito. Stort lotteri med skänkta alster av mycket hög kvalitet och kaffeservering inbringade en stor slant till skolans verksamhet.

Söndag 8 februari

Utflyktsdag

med solsken, choklad, korvmackor och mysig musik med Marcus Ernehed och hans vänner från Birka folkhögskola.

Söndag 15 mars

Friluftsdag

Skidtur, promenad och härliga våfflor med grädde och sylt. Lotterier med många skänkta priser. Ett jättefint arrangemang av badhusföreningens styrelse.

Torsdag 26 mars

Medborgarcafé

Krokoms kommun inbjöd till samtalskväll kring kulturens betydelse för medborgare i kommunen. Elisabeth Friberg, kommunfullmäktiges ordförande höll i kvällen där bl a Ingrid Printz, Länskulturens chef, Mats Hurtig, kultursekreterare och Louise Öhnstedt, ungdomsansvarige i Krokoms medverkade.

Ett 25-tal åhörare deltog.

Lördag 28 mars

Back To The Delta

En afton med akustisk blues med Brian Kramer, Mats Qvarfold och Johan Eliassons band. Helt mörkt blev det i bygdegården kl 20.30 och konserten fortsatte i skenet av levande ljus. En manifestation för klimatet som skedde över hela världen just vid denna tid.

En magisk kväll blev det!

Torsdag 2 april

Fred Åkerström

Hans Erik Sundström, gitarr o sång med musikerna Lars Ericsson, bas och Tomas Nyqvist slagverk, gav genuina tolkningar av Fred Åkerströms sångskatt. Vi var ett trettiotal tacksamma lyssnare!

Valborgsmässoafton

Traditionsenligt firande med soppa, smörgåsar kaffe, brasa och som nattamat korv! Några sånger av den "gamla" Kälomskören blev det också.

Lördag 9 maj

Las Divas

Vårens festligaste galakväll blev det med mingel, bubbel, middag och show som kändes ända in i hjärtat. Höga toner, heta känslor, glitter och glamour i en blandning av opera, musical och poplåtar. Populär klassisk musik och klassisk populärmusik. De härliga "Divorna" är Anna Brandt, Angelika Lindhal, Anna Lundström, Camilla Edfast Karlsson och Katarina Åhlén. 80 personer åt middag och gladdes denna kväll.

Onsdag 27 maj

Näskottskören

Under ledning av Britt Marie Öhrman Bergqvist och med Elisabeth Lundqvist, piano Örjan Alenius, bas o Åke Eriksson, trummor. Ett härligt, varierat program med solister o musiker. Och ett fint avslut på vårens kulturaktiviteter och intåg till sommaren 2009. 140 personer inkl kör samlades denna kväll.

3 – 9 augusti

Ecuadorcafé

I egen regi ordnade Karin Ernehed sommarcafé där alla intäkter gick till skolan i Quito. Loppis med varor skänkta av byborna, hantverksalster från Ecuador, goda pajer, sallader, smörgåsar och kaffebröd. Föreläsning av Karin. Musik av Marcus och Örjan. Många besökande och en stor summa pengar till skolan blev det!

Tisdag 15 september

Monica Törnell

Spännande blev det att möta denna "ikon" från 70-talet. Och skulle vi få någon publik? Ett 60-tal fanns i publiken som kom från Östersund, Lit, Brunflo m fl ställen. Både yngre och äldre. "Årgångsvinet Törnell- mustigt och fylligt" skrev Tomas Larsson i ÖP. Enkel, osminkad utan publikfrieri och med texter som betyder något, fick hon stående ovationer. Fina musiker var Thomas Jutterström piano, Lars Ericsson bas och Tomas Nyqvist trummor!

Måndag 26 oktober

”En dold kulturpersonlighet”

Lars-Gunnar Hjalmarsson berättade med stor kunskap och inlevelse om Jonas Stadling som blev nära vän med Leo Tolstoy. En intressant föreläsningkväll om en stor personlighet som härstammade från Oviken. Kollekt lämnades till nödlidande i Litauen.

Söndag 1 november

2 x Varg

Premiärkväll med Pontus & Bert-Åke Varg.

Det blev ett axplock av minnen, kupletter, monologer och roliga historier!

Här var det verkligen en ”gammal” ringräv som intog scenen. Och himla trevliga personer! Mats Hurtig var kvällens ansvarige och lite trist att inte flera passade på att möta dessa två rutinerade skådespelare.

Lördag 28 november

Soliga hälsningar till er alla

Vi fick glädja oss åt en saltstänkt, klarsynt och dimmig föreställning bland grynnor och skär och där ensamma hjärtan sammanstrålade. Stig Östman, Mary Stoor, Jonas Granström o Erica Braun från fri- o länsteatern var kära skådespelare att träffa igen! En rolig, tänkvärd föreställning med ett något otänkt slut....! Eftersom det var turnéns sista föreställning blev det mysig avslutningsmiddag med ensemblen och personalen.

Lördag 19 december

Lilljulkväll

Glögg, gröt, skinka och ett förtjusande luciatåg med både tomtar, pepparkaksgummor och smålucior som bjöd på vacker sång. ”Stortomten” kom förstas och hade med sig många klappar!

En auktion med skänkta varor och där ingenting fick gå under 100 kronor inbringade en bra slant till bykassan!

Till sist!

Kälom har en hemsida som Bernt Tyrebo sköter med stor kunskap och noggrannhet.

Där finns alla aktiviteter som sker i byn + mycket annat viktigt.

Stefan Nolerviks hemsida ger oss nostalgi och aktualitetsklickar med bilder och texter från gamla och nya aktiviteter.

Göte Thorén sköter den lokala telefonkatalogen med den äran. Bara vi kommer ihåg att ge honom ändrade tel nr , mailadresser etc.

Köksfolket gläds över hyllor i kök och förråd samt lagning av skärmaskin mm .

Tack till Erik-Olof och Stig.

Kälom i februari 2010

Eivor Comén, Gunnel Wikén Palmqvist, Boel Wikén